

בס"ד ערב ראש השנה תשע"ד

שנה טובה מאולפנת חורב

"אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה"

(תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט"ז:)

כותב על כך הרבי מסלונים, רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל, בעל הנתיבות שלום, בדרשותיו על ר"ה, היינו: שהספרים נפתחים לפני כל אחד ואחד, שנותנים לכל אחד לכתוב את עצמו באיזה ספר שרוצה, כמאמר הכתוב: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע", שיש "ספר החיים והטוב" הוא ספרן של צדיקים גמורים, אלו שמחדשים את הכתרת המלך וכורתים הברית עמו יתברך מחדש, ועל ידי זה שהם בוחרים בחיים והטוב, כותבים הם בעצמם אותם בספרן של צדיקים גמורים הנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. וכמו כן ח"ו להיפך. גם כאשר יהודי עושה את חשבון נפשו ויודע שעל פי עברו אין לו כל דרך להיכנס ליום הדין, הרי פתוח לפניו ספרן של צדיקים גמורים, להתחיל מעתה ולכתוב את עצמו בו מהיום והלאה, שלקראת השנה החדשה רצונו להיות בין הצדיקים הגמורים המחודשים את הכתרת המלך וכורתים ברית מחודשת עם ה' יתברך, ועל ידי זה ממילא נמתקים ממנו כל הדינים ונכתב ונחתם לאלתר לחיים.

ברצוננו לעדכן אתכם בפעילויות שנעשו באולפנא בשבועיים האחרונים, מפתחת שנת הלימודים.

חזרנו מלאי מרץ אחרי צבירת כוחות בחופש הגדול...

פתחנו את השנה במפגש עם הכתות והמחנכות המוכרות והחדשות, הרב עודד שוחח עם הבנות על ענייני דיומא, ולסיום צפינו בברכת שנה טובה מצוות המורים, שצילמו המדריכות החדשות – שרה ברכה ודליה.

בנות כיתה ז' הנכנסות בשערי האולפנא, הוזמנו בערב פתיחת השנה להכרות עם המחנכות, למפגש עם הרב עודד, ומשחק להכרת האולפנא.

בנות שכבות י"א-י"ב יצאו לסיור לילי בשכונות ירושלים, בהדרכת מדרשת בית אורות, והצטרפו בסיומו לסליחות בישיבתו של הרב אלבו. המעוניינות, לנו בפנימיית האולפנא.



בנות שכבות ט'–י"ב שמעו את שיחתו של הרב דני סיגליס, ראש ישיבת ההסדר בנצרת.
מחנכות שכבת ט', ערכו לבנות השכבה פעילות מיוחדת לפתיחת השנה, בהצגה וסרטון.
בנות שכבת י"ב, חילקו תפוחים בדבש לבנות האולפנא, מלווים באיחולי שנה טובה.
בנות שכבת ז', השתתפו בקבלת שבת בשירים וניגונים. יישר כח למדריכות על ההכנה
ולמחנכות על הארגון.

ביום חמישי, ערב שבת קודש פרשת ניצבים וילך, ארגנו בנות השמינית קבלת שבת בשירה
וניגונים לכלל בנות האולפנא.

בנות שכבת י', יצאו לפעילות ברובע היהודי. התפללו בכותל ובמנהרות הכותל, סיירו
ב"שרשרת הדורות" ולאחר מכן שמעו את סיפורה האישי של הגב' אסתר אבו יצחק.
כהכנה לראש השנה שמעו בנות האולפנא את שיחותיהם של הרב דוד סתיו ושל הרב עודד.
לתשומת לבכם: בשל אילוצים שונים נדחית שבת אולפנא משבת נח לשבת חיי שרה.



מלף טוב לאנשי הצוות: אליה ברזר לאירוסי בנה, לאורי סופר לאישואי בתו,

מלף טוב לבנות העצומים האחרונים את יום הולדתן: מיטל כהן, חיה מראז'יס, דבורה קוסובסקי, דנה סוויסה, תמר בטאט, אודיה ואנר, נועה בוכריץ, עדן דהן, כליף וינברגר, טל בן מרדכי, אילת ווימפפהימר, נעה שורץ, שחר סולאטן, ליאט שטרן, הילה עצידה, נועה כליף, הילה טורטן, עידית האו, נוי יפה, תמר טרייבסקי, ליאת מזרחי, אודיה רבי, לירון סופר, טל עדני, הודיה קליין, דבורה ביסמוט, מור אהרון, אביה לוי, ידידה ט'קובס, רעות קרט, עדן רפואה



"לקונה עבדיו בדין"

בראש השנה אחד לפני תקיעת שופר, פנה רבי ר' אלימלך מליז'נסק כלפי מעלה ואמר: רבש"ע! בפיוט "לאל עורך דין" אנו אומרים "לקונה עבדיו בדין, לרחם עמו ביום דין". ואני אלימלך בן אליעזר בן ליפא, מרשה לעצמי להזכירך, אדון העולמים, מה שאמרו חז"ל (קדושין כ') "כל הקונה עבד עברי בקונה אדון לעצמו", משום שמחויב האדון לקיים לגבי עבד עברי את הכתוב (דברים טו, ט"ז) "כי טוב לו עמך" – עמך במאכל ובמשתה. ומכיוון שאתה קנית אותנו לעבדים, וכמו שכתבת בתורתך (ויקרא כ"ה, מ"ב) "כי עבדי הם", הרי מחויב אתה על פי הדין – לרחם על עמך ביום דין, לתת לעבדך אלה מאכל ומשתה וכל צורכיהם, כדי לקיים "כי טוב לו לעמך"

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה,

אנו ולכל בית ישראל

הרב צודק

ויו"ת האולפנא

הורים יקרים,

ערב היכרות להורי הבנות בכיתות ז' עם הנהלת האולפנא והמחנכות, יתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ח בתשרי (02.10.2013) בשעה 18:00 באולפנא.

ערב היכרות להורי הבנות בכיתות ח' – י"א עם הנהלת האולפנא והמחנכות, יתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ח בתשרי (02.10.2013) בשעה 20:30 באולפנא.

ערב היכרות והסבר, לבנות השמינית והוריהן, לקראת המסע לפולין יתקיים אי"ה ביום שני כ"ז בתשרי (30.9.2013) בשעה 20:00 בערב בבניין המדעים.