

# שבוע טוב מאולפנת חורב

**"וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֵה אֶת צֹאן יִתְרוֹ" (שמות ג' א')**

כבר בתחילת בחירתו של משה נאמר עליו "וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֵה אֶת צֹאן יִתְרוֹ" (שמות ג' א') ובלשונו של הזוהר זכה משה לכינוי רֹעֵיָא מְהִימְנָא – רועה נאמן. אמרו על כך רבותינו במדרש (שמות רבה פרשה ב') "... אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי. ואף משה לא בחנו אלא בצאן. אמרו רבותינו, כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסות (שם מקום) ונודמנה לו שם בריכת מים ועמד הגדי לשתות. כיון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע, שרץ היית מפני הצמא, עיף אתה. הרכיבו על כתיפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, "יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך חייך אתה תרעה צאני ישראל". הוא שכתוב: "ומשה היה רועה".

וכך כתוב בזוהר (פרשת שמות) "משה רועה נאמן היה, וראה הקדוש ברוך הוא שכדאי הוא לרעות את ישראל, באותו הדין ממש שהיה רועה את הצאן"

את משמעות הביטוי רועה נאמן, מסביר הרמח"ל במסילת ישרים (סוף פרק י"ט): "כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל עליו, ואלה הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם ולבטל הגזירות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה, הא למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנת והוא דבר שהטבע יעיד עליו"

הורים יקרים,

בעקבות הסופה והפסקות החשמל שנלוו אליה, לא עלה בידינו להוציא את האגרת בשבוע שעבר. בעקבות כך, ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים האחרונים:

בנות שכבת י"ב יצאו למסע בנייה אישית בהדרכת מדרשת אל הרוח. במהלך המסע עברו הבנות חוויות רבות ועיבדו אותן בעזרת המדריכים והמחנכות. הן השתתפו בין השאר בניווט



אינטרנטי בעיר יפו, פעלו במרץ בפארק אתגרים "הדב הלבן", ביקרו בחוף הים ובעיר צפת ושמעו את שיחתו של הרב שמואל אליהו. ביום האחרון הגיעו לשיח עם הבנות הרב עודד ויעקב אנסבכר, מנהל התיכון. המסע היה משמעותי מאד, הציף בפני הבנות סוגיות הנוגעות לבחירות שלהן בהווה ובעתיד והציג בפניהם את השאיפה לבנות חיים גדולים. תודה רבה למחנכות: הדס גודמן, ענת בוק, אורית אזוגי, נאוה ועקנין ואילה אנקרי, ולמדריכות רומי ודליה שליוו את שלושת ימי המסע.



במהלך ימי השלג נשמרה תקשורת בין המחנכות, צוות האולפנא והבנות במיילים, הודעות וטלפונים. בין השאר הוכרזה תחרות צילומי שלג. התמונות מפורסמות באתר האולפנא ושמות הזוכות יפורסמו בשבוע הבא.

חזרנו לפעילות ביום שלישי. לצערנו לא היתה תחבורה מסודרת ולכן מספר הבנות שהגיעו לאולפנא היה נמוך. יישר כח לבנות שטרחו והגיעו מרחוק ומקרוב ולצוות האולפנא על הפעלת הבנות.



בסוף השבוע התקיים קורס עזרה ראשונה לבנות שכבת י'.





מלל טוב לצוות: לשרה רבלין להולדת הבת, לאורית גליזי להולדת הבן,  
לג'ודי אמסל להולדת הנכד.

מלל טוב לבנות שמעו בשבוע האחרון את יום הולדתן:

יונינה נוביקי, יקירה אייזנברג, תהיה בן לקן, חנה שלמה, נורית באנו, שרית  
שוסטר, שחר בן יקר, חנה דויד, אביטל לוין, צנבל צוקדיה, צרי ג'אן, איילת  
אונג, חני סיזברמן, אמנה קיסר, נצה משה, איילת דור.

בת שלום!

הרב צודד

וצוות האולפנא

הורים יקרים,

ערבי דיווח להורים יתקיימו לכיתות ז', ח', ט', אי"ה ביום ראשון כ"ז  
בטבת (29.12) בין השעות 19:00–22:00.

לכיתות י', י"א, י"ב, אי"ה ביום רביעי כ"ט בטבת (01.01) בין השעות  
19:00–22:00.

בערב זה יוכלו ההורים לפגוש את מחנכת הכיתה, את צוות המורים  
המקצועיים, את צוות היועצות, ואת הנהלת האולפנא.

אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות כלל ההורים בערבים אלו,  
לחיזוק שיתוף הפעולה וההצלחה בחינוך בנות האולפנא.